

Rapport från Kommittén För Utmärkelser (KFU) till styrelsemötet 2014-10-04 i Eskilstuna

Från KFU lämnas följande rapporter till förbundsstyrelsemötet, vilka bl a har funnits införda på förbundets hemsida. Text och faktauppgifter, vilka är tagna från förbundets hemsida, är framtagna av Birger Fält.

- **Alan Scott avliden**

Alan Scott, Lundsbrunn och Götene, avled den 11 augusti kort före sin 88-årsdag den 22 augusti.

Alan Scott var en av de främsta ledarna inom Gångförbundet genom åren. Han var medlem i förbundsstyrelsen under flera perioder och var dess vice ordförande. Alan var Hedersledamot i förbundet och mottog RF:s högsta utmärkelse 1997. Alan har varit ordförande i både tävlingsutskottet och vandrarkommittén. Sin största insats gjorde han genom att få fart på vandringsverksamheten i förbundet. När han flyttade till Lundsbrunn bildade han Vandrarklubben Lundsbrunn som blev en av Sveriges största. 2004 arrangerades Gång-SM i Lundsbrunn med målet framför Alans villa. Tills för några år sedan deltog han fortfarande i vandringar och gångtävlingar.

Alan har vid två tillfällen tilldelats Hederstecknet som ledare, 1999 inom tävlingsverksamheten och 2010 inom motions-/vandringsverksamheten.

Alan erhöll 1995 förbundets högsta utmärkelse ”Förtjänstmedaljen i Guld”.

Alan Scott har även varit ledamot i ”Kommittén för Utmärkelser – KFU”.

Begravningen av Alan Scott ägde rum i Hoppets Kapell, Lidköping och blev en ljus och vacker tillställning. Svenska Gång- och Vandrarförbundet med organisationer representerades av Börje Hansson, Bo Gustafsson, Gunder Svensson och Tommy Schill som höll några Minnesord samt Tack för Alan Scotts insatser för Svensk Gångsport. Förbundet har i kondoleansbrev till de efterlevande framfört sitt varma deltagande i sorgen efter Alan Scott. En profil som alltid hade glimten i ögat har lämnat oss och kommer att saknas av många.

Se även Minnesord, mm i tidningen Gångsport med Vandring nr 3-2014.

- **Elisabet och Margareta Olsson 60 år**

Tvillingssystrarna Elisabeth Olsson, Älvdalen och Margareta Olsson, Nusnäs fyllde 60 år den 23 september.

Systrarna Elisabet (Lillan) och Margareta (Mia) från Älvdalen debuterade som gångare som nio-åringar.

Elisabet var en av våra bästa gångerskor på 70-talet. Hon slutade som 26-åring 1980, men gjorde comeback och vann SM på 5000 m i Mjölby 1996. Totalt blev det 6 guld, 13 silver och 6 brons som senior på SM samt många guld i lag för flera olika föreningar. Hon vann World Meeting (inofficiellt VM) på 10 km 1977 och 1978 och NM 1973. Hon har satt fem svenska rekord och två världsbästa.

Elisabet fick hederstecknet som aktiv 1980 och har suttit med i SGVF:s förbundsstyrelse.

Personbästa: 3000 m: 13.44,3 (1980), 5000 m: 23.19,7,0 (1980), 10 000 m: 48.33,2 (1979), 5 km: 23.10 (1979) och 10 km: 48.18 (1980).

Margareta tog tre SM-brons individuellt men många SM-guld i lag för olika föreningar. Mia gjorde en fin insats då hon drog igång gångverksamhet i Nusnäs, där även SM arrangerades 2001.

Personbästa: 3000 m: 14.00,0 (1988), 5000 m: 23.34,0 (1988), 10 000 m: 48.46,0 (1987), 5 km: 23.41 (1988) och 10 km: 49.43 (1987).

Bo Gustafsson 60 år

Bo Gustafsson, Göteborg fyllde 60 år den 29 september.

Bo Gustafsson blev en av Sveriges allra främsta gångare genom tiderna med OS-silver på 50 km 1984.

Bosse som föddes i Strömstad 1954 debuterade som gångare för Blomsholms IF 1963. Som ungdom höll han på med de flesta idrotter men specialiserade sig till slut för gångsporten. SM-debuten var som 12-åring i Västerås 1966.

Som senior blev det 83 SM-starter med 26 guld, 7 silver och 9 brons individuellt samt 18 lagguld för olika föreningar.

Landslagsdebut 1970 och som senior 1973. 1973 startade han i sitt första internationella mästerskap, Junior-EM i Duisburg där han slutade tia på 10 000 m. Seniordebuten var vid EM i Prag 1978 då han kom tia på 20 km.

Vid OS i Moskva 1980 låg Bosse trea vid ingången till stadion då han 350 m före mål blev utesluten.

Vid EM i Aten 1982 startade 50 km på em i 38 graders värme. Bosse gick loss redan inne på stadion och höll ledningen i tre mil. Sedan blev det jobbigare men han kom i mål som trea och fick sin första internationella medalj.

Vid OS i Los Angeles 1984 gjorde han sitt livs lopp och tog silver på 50 km. Vid EM i Stuttgart 1986 blev det en sjundeplats på 50 km. Året efter vid VM i Rom gick han i mål som fyra på 50 km men blev utesluten efter målgång.

Vid sitt tredje och sista OS, som aktiv i Söul 1988, kom han sju på 50 km på det ännu gällande svenska rekordet 3.44.49.

Totalt deltog han i tre OS, fyra VM och fyra EM.

Vid NM blev det ett guld (20 km i Köpenhamn 1983 på 1.21.38), tre silver och ett brons.

Han har noterat 30 svenska rekord och 38 sverigebästanoteringar.

1983 sprang han Göteborg Marathon på 2.30.38.

Efter sin aktiva tid har han varit förbundskapten (1993-1998) och förbundsordförande (1997-1999).

Han erhöll Hederstecken som aktiv 1978.

För närvarande är Bo Gustafsson distriktsordförande i Västsvenska Gång- och Vandrarförbundet.

Personliga rekord: 3000 m: 11.29,9 (1983), 5000 m: 19.32,5 (1983), 10 000 m: 40.05,21 (1983), 15 000 m: 1.01.28,0 (1982), 20 000 m: 1.22.49,4 (1982), 25 000 m: 1.52.26,2 (1990), 30 000 m: 2.16.41,7 (1990), 35 000 m: 2.39.58,0 (1990), 50 000 m: 3.54.59,7 (1990), 1-timmes: 14 650 m (1982), 2-timmars: 26 672 m (1990), 5000 m (i): 19.27,43 (1987), 15 km: 1.00.54 (1983), 20 km: 1.21.38 (1983), 25 km: 1.51.14 (1992), 30 km: 2.14.16 (1988), 35 km: 2.36.09 (1988), 50 km: 3.44.49 (1988).

Rapportsammanställning och redigering

Tommy Schill

Ordf. KFU